

Ti små tæer på tur

Tekst - Lotte Salling

Musik - Nikolaj Wolf

♩ = 73

The musical score is written in G major and 2/4 time. It consists of three staves of music. The first staff has a tempo marking of ♩ = 73. The lyrics are written below the notes. The second staff starts at measure 7, and the third staff starts at measure 11. The lyrics continue across these staves.

En-gang gik ti små ba-re tær' på vand-re-tur i dej-ligt vejr. De ti små tær' stod tid-ligt op og
stræk - te hver sin lil - le krop. Stræk - ke, stræk - ke, stræk - ke, stræk - ke,
stræk - ke. Stræk - ke, stræk - ke, stræk - ke, stræk - ke, stræk - ke.

- I.
Engang gik ti små bare tæer
på vandretur i dejligt vejr.
De ti små tæer stod tidligt op
og strakte hver sin lille krop.
Strække, strække ...
2.
De ti små tæer tog ud at gå,
helt uden sko og strømper på.
Men tæl dem lige, så vi ved,
om alle ti små tæer var med.
I, 2, 3, 4, 5 - 6, 7, 8, 9, 10
3.
De gik og gik til strand og vand
og tripped' i det varme sand,
hvor to små krabber lå på lur
og napped' dem, da de gik tur.
Nappe, nappe ...
4.
De ti små tæer gik ind mod land,
i skjul fra krabber, sand og vand,
til Slagelse, hvor de løb ind
i rusk og regn og hvirvelvind.
Puste, puste ...
5.
De ti små tæer blev revet med
og hvirvlet rundt og blæst afsted,
hen over motorvejens kø,
forbi en båd på Sorø Sø.
Rundt og rundt og ...
6.
De ti små tæer fløj rundt og lo,
da vinden pludselig faldt til ro.
Så landede de i Ringsted by,
med dagens sidste regnvejrssky.
Dryppe, dryppe ...
7.
I gaderne, hvor regnen faldt,
lå vand og mudder overalt.
De ti små tæer løb i galop,
fra pyt til pyt, i sjove hop.
Hoppe, hoppe ...
8.
Ved Lejre kom de ti små tæer
forbi en masse sten og træer.
De fandt et træ og klatrede' op
og gyngede i træets top.
Gynge, gynge ...
9.
Fra toppen ku' de se mod nord,
til Nyrup Bugt og Isefjord.
De vinkede fra deres ly
til andre tæer i hver en by.
Vinke, vinke ...
10.
Så sprang de ned og gik forbi
en tue fyldt med myrer i,
hvor alle myrer ville gå
fra tå til tå og hilse på.
Trippe, trappe ...
- II.
Men myrer kilder jo især,
når de går tur på bare tæer.
Så midt i myrernes Goddag
blev alle myrer rystet af.
Ryste, ryste ...
12.
På vejen hjem i solnedgang
gik ti små trætte tæer og sang.
De klappede, ved Sjællands kant,
en tak til solen, der forsvandt.
Klappe, klappe ...
13.
De ti små tæer gik, fem og fem,
den sidste kilometer hjem.
De plaskede vand og sæbe på
og vaskede sig fra top til tå.
Vaske, vaske ...
14.
I morgen ville de igen
gå sjove, nye steder hen,
i bare tæer, hvis de fik lov.
Så kysse de godnat og sov.
Kysse, kysse ...